

Μήνυμα Πρωτοχρονιάς 2019
Μητροπολίτου Γερμανίας και Έξάρχου Κεντρίας Ευρώπης
Αύγουστίνου

* * *

Αγαπητοί μου Χριστιανοί Ορθόδοξοι της Γερμανίας!

Πρώτη μέρα του νέου έτους σήμερα και όλοι μας επιθυμούμε ν' ακούσουμε έναν καλό λόγο, μιὰ εὐχή, νὰ λάβουμε τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ γιὰ νὰ μᾶς συνοδεύει ολόκληρη τὴν χρονιά πὸ ἀρχίζει.

Στὴν Ἐκκλησία μας, κάθε φορὰ πὸ μαζευόμαστε γιὰ νὰ λειτουργήσουμε, βγαίνει μιὰ συγκεκριμένη στιγμή ὁ ἱερέας στὴν Ὁραία Πύλη καί, εὐλογώντας τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ, λέει: **«Ἡ χάρη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ Πατέρα καὶ ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος νὰ εἶναι μὲ ὅλους σας»!** Τί ἅγια λόγια! Τί ὁμορφο δῶρο γιὰ τὸν καθένα μας καὶ τοῦτο ὄχι μόνο μιὰ φορὰ, ἀλλὰ κάθε φορὰ πὸ τελοῦμε τὴν Θεία Λειτουργία!

Σκεφθεῖτε νὰ τὸ νιώθαμε βαθιὰ μέσ' στὴν καρδιά μας, πόσο μᾶς ἀγαπάει ὁ Θεός, πὸ μᾶς προσφέρει ἀδιάλειπτα τὴν χάρη τοῦ Υἱοῦ Του, μὲ τὴν ὁποία τὰ ἀδύνατα γιὰ τοὺς ἀνθρώπους γίνονται δυνατά! Μᾶς προσφέρει καὶ τὴν ἀγάπη Του, πρᾶγμα πὸ σημαίνει πὸς μᾶς ἀναγνωρίζει ὡς παιδιά Του καὶ νοιάζεται γιὰ μᾶς ὅσο κανεὶς ἄλλος! Μᾶς προσφέρει, ἐπιπλέον, καὶ τὴν παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέσα μας, γιὰ νὰ μᾶς καθαρίζει ἀπὸ κάθε κηλίδα καὶ νὰ μᾶς δυναμώνει σὲ κάθε ἔργο ἀγαθό!

Ὁραιότερη εὐχή ἀπ' αὐτὴν δὲν ὑπάρχει! Εὐχή, μάλιστα, πὸ ἀνανεώνεται, ὅπως ἤδη ἀνέφερα, κάθε φορὰ πὸ προσφέρουμε τὴν Θεία Εὐχαριστία γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ κόσμου. Βέβαια, καὶ ἡ εὐχή αὐτή, ὅπως καὶ ὅλες οἱ εὐχές τῆς Ἐκκλησίας μας, δὲν λειτουργοῦν μὲ αὐτόματο ἢ μαγικὸ τρόπο. Απαιτοῦν καὶ τὴν δική μας συμμετοχή γιὰ νὰ γίνουν πραγματικότητα στὴ ζωὴ μας. Τί μποροῦμε, ὅμως, νὰ κάνουμε ἐμεῖς καὶ μὲ ποιὸν τρόπο, γιὰ νὰ λάβουμε τὰ δῶρα τοῦ Θεοῦ;

Μᾶς τὸ ἀποκαλύπτει ὁ νέος ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας Πορφύριος: «Τὸ θέμα εἶναι ν' ἀνταποκριθοῦμε στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν προσευχή καὶ τὴν τήρηση τῶν ἐντολῶν Του. Νὰ ζητᾶμε νὰ γίνῃ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ· αὐτὸ εἶναι τὸ πιὸ συμφέρον, τὸ πιὸ ἀσφαλὲς γιὰ ἐμᾶς καὶ γιὰ ὅσους προσευχόμαστε. **Ὁ Χριστὸς θὰ μᾶς τὰ δώσει ὅλα πλούσια.** Ὅταν ὑπάρχει ἔστω καὶ λίγος ἐγωισμὸς, δὲν γίνεται τίποτα!».

Καὶ καταλήγει ὁ ἅγιος Πορφύριος: **«Θέλετε νὰ βρεῖτε τὴ χαρὰ τῆς ζωῆς; Νὰ διαβάσετε Ἁγία Γραφή. Νὰ ἐκκλησιάζεσθε. Νὰ πλησιάσετε τὸν Χριστό, νὰ Τὸν ἀγαπήσετε. Νὰ προσέχετε τίς ἀκολουθίες: ὄρθρο, ἔσπερινό, ἀπόδειπνο κ.λπ., γιατί τὰ λόγια τους εἶναι γραμμένα ἀπὸ ἁγίους. Εἶναι λόγια ἅγια, ἐρωτικά πρὸς τὸν**

Χριστό, τὴν Παναγία μας. Νὰ τὰ διαβάσετε μὲ χαρὰ καὶ ἀγάπη καὶ ἀγαλλίαση. Ὅταν δοθεῖτε σ' αὐτὴ τὴν προσπάθεια μὲ λαχτάρια, ἡ ψυχὴ σας θ' ἀγιάζεται μὲ τρόπο ἀπαλό, μυστικό, χωρὶς νὰ τὸ καταλαβαίνετε. Τέλεια, βαθιὰ φιλοσοφημένη εἶναι ἡ θρησκεία μας. **Τὸ ἀπλὸ εἶναι καὶ τὸ πιὸ πολύτιμο. Ἔτσι ν' ἀγωνίζεσθε στὴν πνευματικὴ ζωὴ, ἀπλά, ἀπαλά, χωρὶς βία».**

Εὐχομαί πατρικὰ σὲ ὅλους σας νὰ βρεῖτε τὴν χαρὰ τῆς ζωῆς, ἔτσι ὅπως μᾶς τὴν περιγράφει ὁ ἅγιος Πορφύριος. Διότι ἡ ἀλήθεια, ποὺ μόνο στὴν Ἐκκλησία μας τὴν ζοῦμε, εἶναι πὼς ὁ **Χριστὸς εἶναι τὸ πᾶν!** Σ' αὐτὸ τὸ πνεῦμα, εὐλογημένο τὸ νέο ἔτος!

Βόννη, 1 Ἰανουαρίου 2019

Ὁ Μητροπολίτης σας
+ ὁ Γερμανίας Αὐγουστῖνος