

**Μήνυμα Χριστουγέννων 2018**  
**Μητροπολίτου Γερμανίας και Έξάρχου Κεντρίας Ευρώπης**  
**Αύγουστίνου**

\* \* \*

Αγαπητοί μου Χριστιανοί Ορθόδοξοι τῆς Γερμανίας!

Συναχθήκαμε σήμερα οἱ πιστοὶ γιὰ νὰ χαροῦμε τὴν γέννηση τοῦ Κυρίου καὶ Σωτήρα μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι πέρασε κ' ἐφέτος ἡ περίοδος τῆς προετοιμασίας μας γιὰ τὴν μεγάλη γιορτὴ τῶν Χριστουγέννων. Ἔτσι κάνουμε, ἄλλωστε, πρὶν ἀπὸ κάθε σημαντικό γεγονός τῆς ζωῆς μας. Φροντίζουμε νὰ εἴμαστε ἔτοιμοι γιὰ νὰ τὸ ζήσουμε ὅσο καλύτερα μποροῦμε.

Γιὰ σαράντα μέρες, λοιπόν, ὅσο μπόρεσε ὁ καθένας μας, νηστέψαμε ἀπὸ τροφὲς καὶ ἀπὸ πάθη μας: Γιὰ νὰ νιώσουμε πείνα καὶ δίψα γιὰ τὸν Θεό. Γιὰ νὰ χορτάσουμε μὲ τὸν Ἄρτο τῆς ζωῆς, τὴν θεία κοινωνία, καὶ νὰ ξεδιψάσουμε μὲ τὸ κρυστάλλινο νερὸ τοῦ λόγου Του. Γιὰ νὰ ζήσουμε τὴν ὁμορφιὰ τῆς ἐλευθερίας ποὺ προσφέρει ὁ Χριστὸς μὲ τὴν χάρη Του. Γιὰ νὰ ἀποκτήσουμε τὴν δύναμη νὰ ζητοῦμε συγχώρεση, νὰ δίνουμε συγχώρεση καὶ νὰ εἴμαστε εἰ δυνατόν πρῶτοι σὲ ἔργα συμφιλιώσης καὶ ἀγάπης.

Χριστὸς γεννᾶται σήμερα, κι αὐτὴ εἶναι ἡ ἀρχὴ μόνο τοῦ ἔργου Του γιὰ τὴν ἀπολύτρωσή μας, γιὰ νὰ μπορέσουμε ἐμεῖς οἱ ἀτελεῖς ἄνθρωποι νὰ μοιάσουμε καὶ νὰ φτάσουμε τὸν τέλειο Θεό μας. Ἀκολουθοῦν τὰ Θεοφάνεια, ἡ Μεταμόρφωση, ὁ Σταυρὸς, ἡ Ἀνάσταση καὶ ἡ Ἀνάληψή Του. Κι ὅλα αὐτὰ τὰ γεγονότα τῆς ἐνανθρώπησης τοῦ Χριστοῦ εἶναι παρόντα σὲ κάθε Θεία Λειτουργία, ποὺ τελοῦμε ὅλοι μαζί γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ κόσμου. Γι' αὐτὸ, ὅπως λένε οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, πάντοτε εἶναι Χριστούγεννα καὶ πάντοτε εἶναι Πάσχα!

Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος, ἐξάλλου, ποὺ κάθε Θεία Λειτουργία εἶναι γιορτὴ τῆς ζωῆς καὶ πηγὴ ἀγιασμοῦ καὶ ὁμορφιάς. Κάθε Θεία Λειτουργία εἶναι ἡ ἀπάντηση στὰ ἀνθρώπινα ἀδιέξοδά μας, τὸ ἐργαστήρι τῆς πνευματικῆς προκοπῆς μας, τὸ ἀπαλὸ φῶς στὸ πυκνὸ σκοτάδι μας. Τὴν Θεία Λειτουργία τὴν τελοῦμε ὅλοι μαζί, ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ, μ' ἓνα στόμα καὶ μιὰ καρδιά. Κι αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὅλοι ὅσοι βαπτιστήκαμε εἴμαστε ἀπαραίτητοι γιὰ τὴν τέλεσή της. Κανείς δὲν περισσεύει ἀπὸ τὶς εὐχαριστιακές μας συνάξεις!

Ἄν μένουμε, λοιπόν, μακριὰ ἀπὸ τὴν Θεία Λειτουργία ἢ περιοριζόμαστε στὴν συμμετοχὴ μας σ' αὐτὴ δυὸ-τρεῖς φορὲς τὸν χρόνο, ἀδικοῦμε τὸν ἑαυτὸ μας, χάνουμε εὐκαιρίες ἀνεφοδιασμοῦ μας γιὰ τὴν πάλη τῆς ζωῆς καὶ λησμονοῦμε ὅτι δὲν πλαστήκαμε γιὰ τὸν θάνατο, ἀλλὰ γιὰ τὴν ζωὴ τοῦ παρόντος καὶ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Στὴν Θεία Λειτουργία φανερῶνεται καὶ προσφέρεται ὁ Χριστὸς. Ἐκεῖ μᾶς ἀναμένει, κι ἀσφαλῶς ὄχι μόνο τὰ Χριστούγεννα καὶ τὸ Πάσχα, γιὰ νὰ θεραπεύσει τοὺς πόνους τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματός μας, γιὰ νὰ

μᾶς ἀπαλλάξει ἀπὸ τὰ λάθη μας καὶ τὶς συνέπειές τους, γιὰ νὰ χορτάσει τὴν ὑπαρξιακὴ πείνα καὶ δίψα μας, γιὰ νὰ μᾶς ἀγκαλιάσει καὶ νὰ μᾶς σώσει μὲ τὴν ἀγάπη Του.

Ὁ Χριστὸς γεννιέται σήμερα καὶ δὲν μποροῦμε νὰ τοῦ κάνουμε καλύτερο δῶρο ἀπὸ τὸ νὰ Τὸν ὑποδεχτοῦμε στὶς καρδιές μας, ἀφήνοντάς τὴν ἀγάπη Του νὰ γεμίζει μὲ νόημα κάθε βῆμα τῆς ζωῆς μας! Κι ἂν καὶ τὰ δικά μας βήματα, κάθε Κυριακὴ, βρίσκουν τὸν δρόμο γιὰ τὸ πατρικὸ μας σπίτι, τὴν ἐκκλησιά, τότε θὰ νιώσουμε κι ἐμεῖς αὐτὸ ποὺ ἔζησε ὁ ἅγιος Πορφύριος, ὁ ὁποῖος γράφει: «ὁ Χριστὸς εἶναι τὸ πᾶν. Αὐτὸς εἶναι ἡ ἀγάπη μας. Ἀπὸ 'κεῖ πηγάζει ἡ χαρὰ. Ἡ χαρὰ εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Εἶναι μία χαρὰ, ποὺ μᾶς κάνει ἄλλους ἀνθρώπους. Ν' ἀγαπήσουμε τὸν Χριστὸ καὶ ὅλα θ' ἀλλάξουν στὴ ζωὴ μας»!

Τὸ εὐχομαι πατρικὰ σὲ ὅλους σας. Εὐλογημένα Χριστούγεννα!

Βόννη, 25 Δεκεμβρίου 2018

Ὁ Μητροπολίτης σας  
+ ὁ Γερμανίας Αὐγουστῖνος