

Πασχαλινὸ Μήνυμα 2021
Μητροπολίτου Γερμανίας καὶ Ἐξάρχου Κεντρῶας Εὐρώπης
Αὐγουστίνου

* * *

Αγαπητοί μου Χριστιανοὶ Ὁρθόδοξοι τῆς Γερμανίας!

Ἡ πορεία μας πρὸς τὸ Πάσχα ὀλοκληρώνεται. Σὲ λίγο γιορτάζουμε τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας. Πέρυσι, τὶς ἅγιες καὶ μεγάλες ἡμέρες, οἱ ἀκολουθίες ἔγιναν χωρὶς τὴν ἀπαραίτητη συμμετοχὴ τῶν πιστῶν. Φέτος, οἱ ναοὶ μας εἶναι ἀνοιχτοί, ἀλλὰ τὰ ἀναγκαῖα μέτρα τοῦ κράτους γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς πανδημίας μᾶς περιορίζουν πολὺ. Παρόλα αὐτά, ὅλοι - μὲ πρωτοπόρους τοὺς ἱερεῖς μας - καταβάλαμε μὲ αὐτοθυσία, ὅλη τὴ Μεγάλῃ Ἑβδομάδα, κάθε δυνατὴ προσπάθεια, ὥστε νὰ μποροῦν νὰ ἐκκλησιαστοῦν ὅσο τὸ δυνατόν περισσότεροι χριστιανοί. Κι ἐνῶ οἱ ἐξωτερικὲς συνθήκες δὲν ἀφήνουν τὴ χαρὰ μας νὰ εἶναι ὀλοκληρωμένη, εἴμαστε ὥστόσο ἐδῶ συναγμένοι στὴν προσευχὴ, γιὰ νὰ χαροῦμε τὴν ὁμορφιὰ τῆς πίστεως μας.

Ἡ συμμετοχὴ μας στὴν ἀναστάσιμη χαρὰ φανερῶνει ὅτι πιστεύουμε στὸν Θεὸ τῆς ἀγάπης, Ἐκεῖνον ποὺ ἔγινε ὁ ἴδιος θυσία, μέσα ἀπὸ τὴ θυσία τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ Του, γιὰ νὰ ζήσει ὁ κόσμος. Ὁ Χριστὸς βαδίζει πρὸς τὸν Σταυρὸ, τὸν πόνο καὶ τὸν θάνατο. Κι ἔτσι ὁ Θεός, ποὺ ἔγινε ἄνθρωπος γιὰ μᾶς, γνωρίζει τὴν ἀνθρώπινη ὀδύνη, τὴν ἀπελπισία καὶ τὸν φόβο, καὶ εἶναι καὶ ὁ μόνος ποὺ δίνει νόημα σ' ὅλα αὐτά. Εἶναι ὁ μόνος, ποὺ μπορεῖ νὰ ἀπαλλάξει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν κυριαρχία τους. Κανένας μας, κανένας ἀπὸ κείνους ποὺ πιστεύουν στὸν Χριστό, δὲν πρόκειται νὰ χαθεῖ. Ἡ πίστη καὶ ἡ ἐλπίδα εἶναι οἱ μόνες δυνατότητες γιὰ νὰ ξεπεράσουμε τὸν ἐγωκεντρισμὸ καὶ τὴν ἀπληστία, τὴν ἀπελπισία καὶ τὸν φόβο.

Ἡ πίστη καὶ ἡ ἐλπίδα εἶναι οἱ μόνες προϋποθέσεις, γιὰ νὰ βροῦμε τὴ δύναμη ν' ἀγαποῦμε φίλους καὶ ἐχθροὺς καὶ νὰ φανερώσουμε τὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τώρα. Ὅπως ὁμορφα συνοψίζει ἓνας κορυφαῖος ὀρθόδοξος θεολόγος: «...οἱ χριστιανοὶ ἔχουν καταρχὴν τὸ χρέος νὰ κηρύξουν τὴ μεγάλη χαρὰ τοῦ Πάσχα. Νὰ τὴν κηρύξουν καὶ νὰ τὴν κάνουν νὰ λάμψει μὲ τὸ κάλλος τῆς λειτουργίας καὶ τῆς μαρτυρίας τῶν ἁγίων ... Ἔχουμε κληθεῖ νὰ ξεδιπλώσουμε τὴ δύναμη τῆς Ἀνάστασης μέσω τῆς ἱστορίας, νὰ προετοιμάσουμε τὴν ἐπιστροφή τοῦ Χριστοῦ καὶ ὅλων τῶν πραγμάτων στὸν Χριστό».

Διότι ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ νικητὴς τοῦ θανάτου καὶ ἡ ἀλήθεια αὐτὴ εἶναι ἡ πραγματικὴ δύναμη τοῦ Χριστιανισμοῦ. Μόνο αὐτὴ ἡ πίστη μπορεῖ νὰ μεταμορφώσει ριζικὰ τὸν καθένα μας. Κι ἂν ἀλλάξουμε ἐμεῖς, τότε θὰ ξεκινήσει ν' ἀλλάζει κι ὁ κόσμος, τότε θὰ ριζώσει καὶ θ' ἀνθίσει ἓνας πολιτισμὸς ἀντάξιος τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας.

Σᾶς καλῶ, λοιπόν, ἐφέτος ὅλους νὰ κηρύξουμε, μέσα μας καὶ γύρω μας, τὴ μεγάλη χαρὰ τῆς Ἀνάστασης: τὸν τελικὸ λόγο δὲν τὸν ἔχει τὸ σκοτάδι τῆς κόλασης καὶ ὁ θάνατος, ἀλλὰ τὸ φῶς τῆς Βασιλείας καὶ ἡ ζωὴ ποὺ μᾶς χαρίζει ἀπλόχερα. Αὐτὸς ποὺ πάτησε μὲ τὸν θάνατό Του τὸν θάνατο, ὁ ἀναστημένος Χριστός, ἡ ζωὴ καὶ ἡ ἀνάστασή μας!

Χριστὸς ἀνέστη!

Ὁ Μητροπολίτης σας
† ὁ Γερμανίας Αὐγουστῖνος