

Πασχαλινὸ Μήνυμα 2025
Μητροπολίτου Γερμανίας καὶ Ἐξάρχου Κεντρῶας Εὐρώπης
Αὐγουστίνου

«Χαίρετε! ... μὴ φοβεῖσθε!»
(Μτθ. 28, 9-10)

Αγαπητοί μου Χριστιανοὶ Ὁρθόδοξοι τῆς Γερμανίας,

τὰ ξημερώματα τῆς τρίτης ἡμέρας μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Ἰησοῦ πάνω στὸν Σταυρὸ πῆγαν κάποιες ἀπὸ τὶς μαθήτριές Του νὰ δοῦν τὸν τάφο Του καὶ νὰ ἀλείψουν τὸ σῶμα Του μὲ ἀρώματα, ὅπως ὄριζε ἡ ἰουδαϊκὴ παράδοση. Ἐκεῖ, πρῶτες αὐτές, ἔγιναν μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεώς Του καὶ κλήθηκαν νὰ μεταφέρουν, πρῶτες αὐτὲς πάλι, τὸ συγκλονιστικὸ νέο στοὺς μαθητὲς τοῦ Κυρίου.

Ὅταν βγῆκαν ἀπὸ τὸ μνήμα, ὅπως μαρτυροῦν οἱ Εὐαγγελιστές, τὶς εἶχαν κυριεύσει δύο συναισθήματα: φόβος καὶ χαρὰ μεγάλη. Φόβος ἀπὸ τὴν συνάντησή με τὸν ἄγγελο Κυρίου, πού «ἦ ὄψη του ἦταν σὰν ἀστραπὴ καὶ τὰ ρούχα του ὀλόλευκα σὰν τὸ χιόνι»¹, καὶ ἀπὸ τὸ ἄδειο μνήμα. Ἀλλὰ καὶ χαρὰ μεγάλη, διότι ὁ Διδάσκαλος, ὅπως τοὺς διαβεβαίωσε ἤδη πρὶν ἀπὸ τὸ πάθος Του, ἀναστήθηκε ἀπὸ τοὺς νεκρούς.

Κι ἐνῶ βρίσκονταν καθ' ὁδὸν γιὰ νὰ ποῦν τὸ νέο στοὺς μαθητὲς, τὶς συνάντησε ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπε σ' αὐτὲς τρεῖς λέξεις: «χαίρετε!» καὶ «μὴ φοβᾶστε!» καὶ μετὰ τὶς προέτρεψε, ἀφοῦ ἀναγγεῖλουν τὸ νέο στοὺς μαθητὲς, νὰ πᾶνε ὅλοι στὴ Γαλιλαία γιὰ νὰ Τὸν δοῦν.

Κι ἐμεῖς καλούμαστε νὰ συναντηθοῦμε μετὰ τὸν ἀναστημένο Χριστό, ἀλλὰ καὶ νὰ γίνουμε μετὰ τὴ ζωὴ μας μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεώς Του. Ὡς Ὁρθόδοξοι Χριστιανοί, ἀφοῦ προσκυνήσαμε τὰ πάθη τοῦ Κυρίου, τώρα δοξάζουμε τὴν Ἀνάστασή Του. Αὐτὴ εἶναι τὸ δῶρο τοῦ Χριστοῦ σὲ ὅλους μας, «ἓνα δῶρο πού ριζικὰ ἀλλάζει τὴ διάθεσή μας ἀπέναντι σὲ κάθε κατάσταση αὐτοῦ τοῦ κόσμου, ἀκόμη καὶ ἀπέναντι στὸ θάνατο. ... Ἡ πίστη μας εἶναι ὅτι μετὰ τὸ δικό Του θάνατο ὁ Χριστὸς ἄλλαξε ἀκριβῶς τὴ φύση τοῦ θανάτου. Τὸν ἔκανε πέρασμα στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ μεταμορφώνοντας τὴ δραματικότερη τραγωδία σὲ αἰώνιο θρίαμβο, σὲ νίκη»².

Ἐδῶ, στὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, στηρίζονται ἡ χαρὰ καὶ ἡ ἀπουσία τοῦ φόβου καὶ ἀπὸ τὴ δική μας ζωὴ.

¹ Μτθ. 28,3.

² Alexander Schmemmann, *Μεγάλη Σαρακοστή - Πορεία πρὸς τὸ Πάσχα*, μτφρ. ἀπὸ τὸ ἀγγλικὸ πρωτότυπο Ἑλένη Γκανούρη, ἐκδ. Ακρίτας, ⁵1991, σ. 14.

Ἡ πηγαία καὶ βαθιὰ χαρὰ μας στηρίζεται στὴν προσδοκία καὶ τῆς δικῆς μας Ἀνάστασης, στὴν πίστη ὅτι «τίποτε δὲν μπορεῖ νὰ μᾶς χωρίσει ἀπὸ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιὰ μᾶς»³. Γι' αὐτὸν τὸν λόγο, ἄλλωστε, ἡ χαρὰ μας εἶναι «ἀπερίγραπτη»⁴.

Καὶ ἡ ἀπουσία τοῦ φόβου ἀπὸ τὴ ζωὴ μας στηρίζεται στὴν παρουσία τοῦ Χριστοῦ στὸ πλευρό μας, ἀκριβῶς ὅπως μᾶς τὸ ὑποσχέθηκε: «Κι ἐγὼ θὰ εἶμαι μαζί σας πάντα ὡς τὴ συντέλεια τοῦ κόσμου»⁵. Σὲ ὅλες τὶς τρικυμίες τοῦ βίου μας, ὅσο δυνατὲς κι ἂν εἶναι, ἡ ἴδια φωνὴ πὺ μίλησε στοὺς μαθητὲς στὴ λίμνη τῆς Γεννησαρέτ, αὐτὴ λέει καὶ σ' ἐμᾶς: «Ἔχετε θάρρος, ἐγὼ εἶμαι· μὴ φοβᾶστε!»⁶. Κι ὅταν ἀκόμα «ἀπὸ παντοῦ μᾶς περιμένουν δυσκολίες, πόλεμοι ἀπ' ἔξω, ἀνησυχίες καὶ φόβοι ἀπὸ μέσα»⁷, ἐμεῖς δὲν δειλιάζουμε. Ἀγαποῦμε τὸν Χριστό, πὺ πάτησε μὲ τὸν θάνατό Του τὸν θάνατο, καὶ γνωρίζουμε ἐκ πείρας ὅτι «ἡ τέλεια ἀγάπη διώχνει τὸν φόβο»⁸.

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοὶ Ὁρθόδοξοι τῆς Γερμανίας,

εἶθε νὰ εἶναι γεμάτη ἀπὸ τὸ φῶς τῆς Ἀναστάσεως ἡ ζωὴ μας κι ἐμεῖς νὰ πορευόμαστε σ' αὐτὴν μὲ χαρὰ καὶ μὲ ἀφοβία, ἔτσι ὅπως ἀκριβῶς ταιριάζει σ' ἐκεῖνους πὺ ἀγαποῦν τὸν Θεό, Αὐτὸν πὺ «πρῶτος μᾶς ἀγάπησε»⁹. «Χαρᾶς τὰ πάντα πεπλήρωται»: Χριστὸς ἀνέστη!

Βόννη, Ἅγιο Πάσχα 2025

Ὁ Μητροπολίτης σας

+ ὁ Γερμανίας Ἀὐγουστῖνος

³ Πρβλ. Ρωμ. 8,39.

⁴ Α' Πέτρ. 1,8.

⁵ Μτθ. 28,20.

⁶ Μτθ. 14,27.

⁷ Β' Κορ. 7,5.

⁸ Α' Ἰω. 4,18.

⁹ Α' Ἰω. 4,19.