

Μήνυμα Πρωτοχρονιάς 2025
Μητροπολίτου Γερμανίας και Έξάρχου Κεντρίας Ευρώπης
Αύγουστίνου

* * *

Αγαπητοί μου Χριστιανοί Ορθόδοξοι τῆς Γερμανίας!

Περάσαμε πρὶν ἀπὸ λίγες ὥρες τὸ κατώφλι τοῦ 2025 καί, ὅπως συνηθίζεται, εὐχόμεστε ὁ ἕνας στὸν ἄλλο «καλὴ χρονιά» καὶ «ὅλα τὰ καλὰ στὴ νέα χρονιά»! Πίσω ἀπὸ τὶς ὁμορφες αὐτὲς εὐχὲς κρύβεται ἡ βαθύτερη ἐπιθυμία μας νὰ μὴ μᾶς βρεῖ κάποιο κακὸ καὶ ὅλα νὰ κυλίσουν ὁμαλὰ καὶ χαρούμενα στὴ ζωὴ μας. Γνωρίζουμε, βεβαίως, ὅτι οἱ δοκιμασίες καὶ οἱ πειρασμοὶ δὲν λείπουν ποτὲ ἀπὸ τὴ ζωὴ μας, ἀλλὰ ἐλπίζουμε νὰ μπορέσουμε νὰ τὰ ἀποφύγουμε. Κι ὅταν συμβεῖ κάτι ἀρνητικὸ, σχεδὸν ἀντανაკλαστικά, ἀναζητοῦμε τὴν αἰτία τοῦ ἔξω ἀπὸ ἐμᾶς.

Ὁ Μέγας Βασίλειος, ὁ ἅγιος τοῦ ὁποίου τὴ μνήμη γιορτάζουμε σήμερα, σὲ μιὰ ὁμιλία του¹ μᾶς βοηθάει νὰ προσεγγίσουμε τὸ θέμα τοῦ κακοῦ χριστιανικά. Μᾶς προτρέπει νὰ μὴ ἀναζητοῦμε τὴν αἰτία τοῦ κακοῦ ἔξω ἀπὸ τὸν ἑαυτό μας. Ἀντιθέτως, μᾶς συμβουλεύει κάτι ποὺ φαίνεται πολὺ παράδοξο: ὁ καθένας μας νὰ θεωρεῖ τὸν ἑαυτό του δημιουργὸ καὶ αἴτιο τοῦ κακοῦ ποὺ τοῦ συμβαίνει.

Ἀρχικὰ διευκρινίζει πῶς πολλὰ ἀπὸ ὅσα συμβαίνουν, μᾶς συμβαίνουν εἴτε ἐκ φύσεως, ὅπως τὰ γηρατειὰ καὶ οἱ ἀσθένειες, εἴτε χωρὶς φανερὴ αἰτία, ὅπως τὰ ἀπρόβλεπτα γεγονότα, συχνὰ λυπηρὰ, ὅπως ὅταν κάποιος περπατᾷ ἀμέριμνος καὶ δέχεται μιὰ ἀπρόκλητη ἐπίθεση, ἢ χαρούμενα, ὅπως ὅταν κάποιος τὰ καταφέρει μὲ δυσκολία στὴ ζωὴ καὶ ξαφνικὰ λαμβάνει μιὰ ἀπρόσμενη κληρονομιά.

Υπάρχουν, ὡστόσο, ἄλλα πράγματα, τὰ ὁποῖα ἐξαρτῶνται κυρίως ἢ ἀποκλειστικῶς ἀπὸ ἐμᾶς. Καὶ ἀναφέρει τὰ ἑξῆς παραδείγματα: ἂν ἐλέγχουμε τὰ πάθη μας ἢ ἂν δὲν χαλιναγωγῶμε τὶς σαρκικὲς ἐπιθυμίες μας, ἐξαρτᾶται ἀπὸ ἐμᾶς· ἂν συγκρατοῦμε τὴν ὀργὴ καὶ τὸν θυμὸ μας ἢ ἂν χτυπήσουμε αὐτὸν ποὺ μᾶς προκάλεσε, ἐξαρτᾶται ἀπὸ ἐμᾶς· ἂν λέμε τὴν ἀλήθεια ἢ ἂν λέμε ψέματα, ἐξαρτᾶται ἀπὸ ἐμᾶς· ἂν εἴμαστε εὐγενικοὶ καὶ ἤρεμοι στὴ συμπεριφορὰ μας ἢ ὑπερήφανοι καὶ ἀλαζονικοὶ, ἐξαρτᾶται ἀπὸ ἐμᾶς.

Καὶ καταλήγει ὁ Μέγας Βασίλειος: Στὰ πράγματα, λοιπόν, ἐκεῖνα, στὰ ὁποῖα εἶσαι ἐσὺ ὁ ἴδιος κύριός τους, δηλαδὴ ἐσὺ τὰ ἐξουσιάζεις καὶ τὰ ἐπιλέγεις, μὴ ἀναζητεῖς ἄλλοῦ τὶς αἰτίες ἢ τὴν προέλευσή τους, ἀλλὰ νὰ

¹ Μ. Βασιλείου, Ὁμιλία β' εἰς τὴν Ἑξαήμερον, PG 29, 37-40.

γνωρίζεις ὅτι τὸ πραγματικὸ κακὸ ξεκινάει ἀπὸ τὶς προαιρετικὲς πτώσεις μας, δηλαδή ἀπὸ ἐπιλογές, παραλείψεις ἢ ἀποτυχίες δικές μας.

Ὁ λόγος αὐτὸς τοῦ ἁγίου εἶναι ἐξαιρετικῆς σημασίας, διότι φανερώνει τρεῖς σημαντικὲς ἀλήθειες: πρῶτον, πόση μεγάλη δύναμη ἔχει ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου· δεύτερον, πόσο συγκλονιστικὴ εἶναι ἡ ἐλεύθερη βούληση μὲ τὴν ὁποία μᾶς προίκισε ὁ Θεός, καὶ τρίτον, πόσο ὁμορφὴ εἶναι ἡ ὑπεύθυνη ἄσκηση τῆς ἐλευθερίας μας.

Ἀγαπητοὶ μου Χριστιανοὶ Ὁρθόδοξοι τῆς Γερμανίας!

Υπάρχουν πράγματα τὰ ὁποῖα δὲν ἐξαρτῶνται ἀπὸ ἐμᾶς. Ἄς τὰ ἀφήνουμε νὰ διανύουν τὴν πορεία τους καὶ ἄς τὰ ἀντιμετωπίζουμε μὲ ὑπομονὴ καὶ σοφία. Σὲ ἐκεῖνα, ὅμως, τὰ πράγματα ποὺ ἐξαρτῶνται ἀπὸ ἐμᾶς, ἄς κάνουμε τὶς σωστὲς ἐπιλογές, μὲ ὑπευθυνότητα καὶ γενναιότητα. Ὅλοι μας μποροῦμε, μὲ τὴ χάρι τοῦ Θεοῦ μας καὶ τὴ ζωὴ μας μέσα στὴν Ἐκκλησία Του, νὰ ἐπιλέγουμε τὸ πραγματικὰ καλὸ, δηλαδή ὅ,τι μᾶς ἀποκάλυψε ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς στὸ Εὐαγγέλιό Του, καὶ ἔτσι νὰ βάζουμε καθημερινὰ ἓνα λιθαράκι γιὰ νὰ γίνεταὶ ὁ κόσμος, μέσα καὶ γύρω μας, ὁμορφὸς κι ἐλπιδοφόρος.

Σὲ αὐτὸ τὸ πνεῦμα σᾶς εὔχομαι ὀλόψυχα εὐλογημένο καὶ καλλίκαρπο τὸ νέο ἔτος!

Βόννη, 1 Ἰανουαρίου 2025

Ὁ Μητροπολίτης σας

+ ὁ Γερμανίας Ἀύγουστίνος